



## Skeby Sockengille 40 år

Kortfattat referat av aktiviteter under 40 år

1984-2008 Bertil Andersson    2009-2024 Gunnar Karvik

Den 12/3 2009 blir vår förening 25 år. Gillet bildades den 12/3 1984 i Källby kyrkskola. Men vi hade redan haft ett förberedande möte i januari. Bakgrunden var ett samtal med Gunnar Ljungström. Han berättade att några personer hade sagt att vi borde bli mer bekanta med varandra i socknen. En del nyinflyttade tyckte att det borde göras något för att öka samhörigheten. En annan bakgrund var följande. När Skeby var en egen kommun, vilket gällde t. o. m. 1951, fanns det mycket gemensamt för skebyborna. 1952 bildades Husaby storkommun och 1967 den utökade Götene kommun. Skeby blev bara en liten del av något större. På 1950-talet startade Helfrid och Ivar Jansson sin omfattande hembygdsforskning om Skeby. Under 1981 ledde Helfrid en historisk studiecirkel om Skeby. Då föddes en idé om en sockenbok.

I den följande berättelsen har mindre viktiga saker uteslutets.

1984

Förutom det tidigare nämnda kan följande hållas fram. Skeby sockengille bestämde sig för att ge ut en sockenbok och därför startades en studiecirkel för ytterligare hembygdsforskning. Den första sockenvandringen skedde till Trädgårdstorpkärret.

1985

Gunnar Torstensson Rackeby var årsmötestalare. Arbetet med hembygdsboken dominerade detta år. 520 böcker trycktes och började säljas vid en välbesökt bokfest i december. Efter ungefär 10 år var samtliga böcker sålda. En "regnrik" sockenpromenad gjordes i Gömmet. Från Broby Byalag kom en förfrågan om att ha en gemensam skördefest i oktober. 1985 ordnade brobyföreningen fest och året därpå var det Skeby sockengilles tur o. s. v.

**Majviva är Skeby sockengilles speciella växt p. g. a. att den finns med i föreningens emblem. Blommorna är ljuslila och växtens höjd är ungefär 15 cm. Majvivan växer i kalkrika kärr. Förekomsten i Trädgårdstorpkärret är den västligaste lokalen i Sverige. Antalet exemplar i kärret är cirka 100.**

Kopia från Lid "Norsk og svensk flora" 1974.



1986

Berit Hange-Person talade vid årsmötet. Helfrid Jansson fick diplom av Västergötlands hembygdsförbund. En grupp besökte Lantmäteriet i Mariestad. Efter förslag från föreningen sattes ortnamnsskyltar upp i kyrkbyn. Skeby sockengille gick med i Västergötlands hembygdsförbund. Fornminnena i Jättadansen och Gömmet röjdes för första gången från sly. Vidare började vi använda Bäckadals smedja som muséum. Folkrörelsearkivet i Lidköping blev i fortsättningen en säker förvaringsplats för äldre handlingar och fotografier, både gamla och nya. Skeby sockengille inbjöd till skördefest i Vinninga Folkets hus..

1987

Bengt Fransson, Norra Åsarp, höll på årsmötet ett bejublat föredrag om "Barn-domshemmet". Det första numret av "Skebynotiser" utkom. Under åtskilliga år skänktes äldre föremål till Skeby sockengille. En stående programpunkt under de följande åren var rengöring och konservering av dessa föremål. Ett litet museum började att växa fram i magasinet i Skattegården. En sensommarutflykt företogs till hembygdsmuséet i Rackeby. En studiecirkel, som handlade om livet förr på landsbygden, startade. Skördefesten gick av stapeln i Kinne-Kleva, Folkets hus, under ledning av Broby byalag.

1988

Föreningens stadga gällande styrelsens sammansättning ändrades. Bertil Andersson hade bildvisning om Madeira på årsmötet. Barnfotografering ordnades i samband med en sockenvandring på Skebyåsen. Då besöktes Jättadansen och området vid 4-H-stugan. Röjningsarbete startade vid Kolerakyrkogården. Föreningen gjorde en protestskrivelse om ändrade sockengränser. Det var Skeby sockengilles tur att ordna fest och då i Norra Härene bygdegård.

1989

4 flickor från bygden framförde ett musik- och sångprogram vid årsmötet. Det var två arbetskvällar vid muséet i Bäckadals smedja. Vi besökte Länsmuséet i Skara och fick se det innerhållsrika lagret. Sockenvandringen skedde i Truve. Sommarutflykten gällde Falekvarna. Föreningen gjorde ett skriftligt uttalande om cykelbanan till Lidköping. Studiecirkeln "Beredskap - hemmafront", som handlade om tiden 1939 - 1945, satte i gång. Broby byalag ordnade den sedvanliga festen i oktober.

**1989 var det 50 år sedan andra världskriget bröt ut. Därför startades en studiecirkelkampanj. Föreningsmedlemmar deltog i en sådan och diskuterade om tiden här i bygden mellan 1939 - 1945.**

Märket är från Studieförbundet Vuxenskolan 1989.



1990

Den gamla traditionen med trettondeotta i Skeby kyrka återuppstod. Efteråt skötte Skeby sockengille om kaffeservering i Pastoratsgården i Källby. Vid årsmötet höll Ingvar Kjörk föredrag om beredskapstiden. Vidare visades en bild- och föremålsutställning om detta ämne. Den 13/5 deltog Skeby sockengille med besöksmonter i Götene, vid Västergötland hembygdsförbunds årsmöte. Kolera-kyrkogården blev färdigröjd. En minnessten för kolerans offer sattes upp. Den blev invigd på midsommardagen under stor anslutning. Otterstads hembygds-gård besöktes i augusti. Skeby sockengille var anordnare av höstfesten detta år och det var i Norra Härene.

1991

Vid årsmötet visade Ander Meijer bildprogrammet "Strövtåg på Kinnekulle". Informationsskyltar sattes upp vid fornminnena i Skeby. Cirka 200 böcker överläts av Helfrid Jansson till föreningen. Det gäller större delen av Skebys f. d. sockenbibliotek. Detta förvaras i Skattegården. Sommarutflykten gick till Ekehagens forntidsby och Ekeberga blomstergård i södra Falbygden. Dessutom ordnades en svampexkursion. Broby byalag ordnade skördefest i N. Härene. Broby Byalags meny för skördefesterna har varit grönsakssoppa, kaffe och kaka. Skeby sockengille har haft ärtsoppa, kaffe och kaka. Vid samtliga skördefester har det ordnats lekar och dans.

1992.

Vid årsmötet framförde Bengt Fransson programmet N. Åsarp "De gamle och byn". Temat i "Skebynotiser" var hantverkare och därför visades en utställning med hantverksbilder och hantverkssaker gjorda av personer i bygden. Mycket arbete lades ned för röjning av backsippslokalen på Miamsbacken. Till att början blev det en stor framgång. Antalet plantor med blommande backsippor ökade från år till år. Maximum var 1998 med cirka 900 blommande plantor. Därefter har det tyvärr blivit allt färre backsippor. Föreningen började med en försäkring av museisakerna. Sockenvandringen gick runt i byn. Efteråt besöktes det framväxande hembygdsmuséet i Skattegården. Höstfesten ordnade Skeby sockengille i Norra Härene.

1993

Birgitta Ullerås Hushållningssällskapet höll föredrag vid årsmötet om mathållningen förr. Gamla föremål med anknytning till mat visades vid denna samling liksom en bildutställning. En liten vårdkase tändes den den 20/3. Utflykt gjordes till Särestads lantbruksmuséum. Evert Svensson var anställd 4 månader hos Skeby sockengille på ALU-basis. Han gjorde en stor upprustning av magasin och mjölkammare och då fick vi ett fint hembygdsmuséum i Skattegården. Samtliga träsaker blev behandlade med insektsmedel. Vidare gjorde han en förteckning av museisakerna, anlade en strövstig på Skebyåsen, förteckning av böckerna i sockenbiblioteket m.m. I augusti var det slätter på Miamsbacken. Broby bylag inbjöd Skeby- och Broby-föreningarnas medlemmar till höstfest i Vättlösa bygdegård.

1994

Claes Astin medverkade på årsmötet. 10-årsjubileum firades. En bildutställning visades om järnvägens historia. Bertil Andersson fick diplom av Västergötlands Hembygdsförbund. Skebys f. d. mejeri besöktes vid sockenvandringen, där Birgitta Lindström visade allmogemålning. Vid samma tillfälle besågs Skeby kyrka och på kyrkogården de restaurerade gravstenarna. Utflykt gjordes till Skara, Järnvägsmuséet och Länsmuséet. 1/10 spikades upp väggar i körhuset i Skattegården för senare placering av museisaker. Gillet har verkat för ändrad dragning av buss 106 genom Skeby by. Det gällde enstaka turer. Tyvärr togs detta bort 2006. Det var gillet tur att ordna skördefesten.

1995

På årsmötet var årets tema "Handelsbodan" med dels föredrag av Runo Sundberg och en bildutställning om affärer i bygden. Körhuset blev museum för äldre föremål från lantbruk. Alla föremål får ej plats där utan det finns ett lager på logen strax intill. Sockenvandringen bestod av tre delar, vandring vid Statute, besök på Hembygds- och Läns- och Västergötlands museum och visning av veterantraktorer i Hulan. Sommarutflykten gick till Hunneberg och Främmestad. Höstfesten skedde i den nybyggda bygdegården i Hangelösa. Förutom de två vanliga föreningarna tillkom Hangelösa bygdegårdsförening.

1996

Föredragshållare vid årsmötet var Göran Englund, som berättade om häradsstenarna. Två sådana finns i Skeby socken. Hembygds- och Läns- och Västergötlands museum fick sitt största föremål, ett tröskverk. Det förvaras i körhuset. Sockenvandringen skedde vid stranden av Väneren, pumphuset och den långa jordvallen. Under det här året medverkade föreningen i arrangemanget "Hembygdens år" med temat "Nils Holgersson". Ryttartorpet vid Simsjön nära Skövde besöktes i augusti. Återigen var Hangelösa bygdegård lokal för höstfesten med Skeby sockengille som anordnare.

**Humle växer utanför den södra gaveln på Hembygds-  
muséet. Denna växt infördes till Sverige på 1100-talet.  
Man använder honkottarna. Det stora användningsom-  
rådet har varit som krydda och konserveringsmedel av  
öl. Förr gjorde man dricka, som var en typ av svagt öl,  
i brygghuset på gårdarna. Man framställde stora satser  
för p. g. a. den salta maten gick det åt mycket dryck vid  
måltiderna. Humleåtgången var stor. Det var lagstadgat  
att allmogen åtminstone i södra Sverige skulle ha ett visst  
antal humlestänger. Detta gällde till 1860. Detta var ett  
sätt att minska importen till Sverige.**

Lid "Norsk og svensk flora" 1974 har gett kopian.



1997

Det här året dominerade projektet "Tidernas kyrka". För det första Bengt Wahlströms föredrag på årsmötet "Kyrkan i skeppens by". I april visades Skeby kyrka på "Kyrkobyggnadens dag". I september var det en historisk gudstjänst. Vid detta tillfälle visades en omfattande bok- och bildutställning, som föreningen hade förberett. Med en skrivelse försökte Skeby sockengille stoppa ändrandet av kommungränsen i Truve. Huttla kvarn i Naum besöktes på eftersommaren. Hangelösa bygdegårdsförening var festarrangör i oktober.

1998

Årets tema var soldater m. m. Vid årsmötet talade Björn Lippold om detta. En stor bildutställning handlade om det militära. Den 31/1 arrangerade föreningen en bildutställning i samband med biskopsvisitationen. Vid sommarvandringen ordnades barnfotografering, tipspromenader och fika med pinnbrödsbakning vid 4 H-stugan. Bäckadals smedja lämnades som museilokal. I Skattegården blev drängkammaren en del av muséet. Utflykt gjordes till Dahlénmuséet i Stenstorp. Broby byalag fortsatte med skördefesttraditionen.

1999

Ordföranden i Hembygdsförbundet Bengt Lindborg medverkade vid årsmötet, som var 15-årsjubileum. Eivor Svensson tilldelades Hembygdsförbundets diplom. Lokala förmågor medverkade med musik och sång. Skebynotiserna handlade om lokala festplatser. Muséet blev utökat med snickarboden. Sommarresa gjordes till Logården, Odénsåker. Skeby sockengille ordnade en traditionell skördefest.

2000

Temat i Skebynotiserna var gamla bilar. Detta nummer har blivit särskilt omtyckt. Fem ungdomar från bygden bidrog med dans och musik på årsmötet. Registrering gjordes av museisaker, som var skänkta på senare år. Studiebesök gjordes på bildarkivet i Götene. Vid en utflykt besågs gamla bilar i Skånings-Åsaka och blommor på Brunsbo storäng. Hangelösa bygdegårdsförening stod för festen i oktober. Skeby sockengille ordnade den första julgranen på trekanten i byn.

**Så här såg en Saab tvåtaktare ut 1950. Några liknande fanns i Skeby.**

Kopia från Sedgwick  
"Bilen 1930 - 1950".



2001

Den första knutsdansen ordnades vid julgranen. På årsmötet visades en omfattande utställning av textilier. Allt var tillverkat av kvinnor i Skeby. Kerstin Edin från Hemslöjden i Lidköping medverkade. Bertil Andersson visade på årsmötet bilder från en resa till Ecuador. På våren gjordes ett studiebesök på Folkrörsearkivet i Lidköping. En höstdag togs många bilder hem därifrån och visades på ett möte. Vid "Hembygdens dag" den 12/8 visades Skeby kyrka och muséet. Den sista skördefesten ordnades i oktober av Broby byalag och lokalen var Blombergs restaurang.

2002

Vid årsmötet uppträdde Skeby 4 H med "Pelle Svanslös". Visthusboden kom till som lagerlokal för muséet. Samtliga böcker tillhörande Skeby sockengille blev ordentligt katalogiserade. Helfrid Jansson, som avled på sommaren, skänkte sin omfattande historiska kvarlåtenskap till Skeby sockengille. Det gällde opublicerat historiskt material, äldre fotografier, tidningsurklipp m.m. I augusti ordnades ett brolopp i byn för barn, i samband med en hembygdsdag. I september gjordes en historisk utställning om kyrkan i samband med en mikaeligudstjänst i Skeby kyrka.

2003

Vid årsmötet uppträdde amatörer från Hangelösa med "Dansbaneeländet". Temat för bildutställningen vid årsmötet var Skeby kommun m. m. eftersom årets nummer av "Skebynotiser" handlade om detta. Den 10/6 var det naturvandring i västra delen av socknen tillsammans med Naturskyddsföreningen. P. g. a. regn fick friluftsgudstjänsten vid midsommar flyttas in i kyrkan. Den viktigaste programpunkten vid sockenvandringen i augusti var visandet av de två vindkraftverken. 2003 - 2007 arbetade notiskommittén med den omfattande historiken om Källby församlings historia utgiven i tre nummer i "Skebynotiser".

2004

Gunnar Torstensson från Hembygdsförbundet deltog på årsmötet i Hangelösa bygdegård. Det var 20-årsjubileum. Gunilla Borg och Gunnar Karvik fick diplom av Västergötlands hembygdsförbund. Vid detta tillfälle visades bildutställningar om föreningen och det moderna jordbruket. I juni besöktes Formfabriken i Nedre Backgården och därefter Gömmet. Sommarutflykt gjordes till Lugnås, Minnesfjället och Kopparbolet. Den 17/10 visades delar av föreningens stora fotosamling. Det gällde bl. a. järnväg och hantverk.

2005

Svenne Älvehall hade musikunderhållning vid årsmötet. Skeby kyrka blev återinvidg efter reparationen. Skeby sockengilles bildmaterial om kyrkan visades vid samkvämet i Pastoratsgården efter gudstjänsten. Lasses grotta i Husaby besöktes i juni. I augusti gjordes en hembygdsvandring i Källby till de tre kvarnarna. Även vid det tillfället kom föreningens bilder till användning.

2006

Bengt Fransson N. Åsarp hade ett underhållande kåseri vid årsmötet. Vid detta tillfälle visades en del av Helfrid Janssons gamla bilder, foton om förändringar i socknen och gamla almanackor. Vid Skebydagen i juni visades kyrkan och bränsletillverkningen i Storegården med rapsolja som basämne. Denna dag inleddes med friluftsgudstjänst på kyrkogårdens norra del. Tidigare år har gudstjänsten varit vid 4 H-stugan och något enstaka år på Kolerakyrkogården. I augusti var Skeby sockengille medarrangör vid en hembygdsdag i Broby, friluftsgudstjänst, vandring vid kvarnarna m. m.

2007

Vid årsmötet medverkade Kulkören, en kör från Skeby med omnejd. Eva Sundberg visade datorbilder på husen i socknen. Vid Skebydagen den 1/7 ordnades följande på Skattegården: visning av olika hästraser, hästhoppning, ponnyridning, tipspromenader och visning av muséet. Varje år tillförs nytt bildmaterial till Skeby sockengille. Detta måste läggas in i rätt mapp på Folkrörelsearkivet i Lidköping. Det äldsta som föreningen har där är några handlingar från 1700-talet.

2008

P. g. a att "Skebynotiser" hade ett kyrkligt innehåll hölls årsmötet i Pastoratsgården i Källby. En stor bildutställning om kyrkans historia i bygden visades. Det ingick bl. a. bilder på präster, kyrklig verksamhet och konfirmationer. Mats Löving Åsle höll föredrag om mjölkabord. Gudstjänsten den 22/6 fick p. g. a. regn hållas i kyrkan. Efteråt var det kyrkogårdsvandring, där några gamla skebyslakter presenterades med hjälp av gravstenar. I augusti besöktes Hangelösa. Där ingick besök i kyrkan, muséet med likvagnen, Rosa-Majas stuga och natu- vandring.

**Svinmålla är ett vanligt ogräs. Ofta finns många exemplar men de är lätta att rycka upp. Svinmållan är besläktad med spenat och har samma användningsområden. Dessutom är färska blad goda i en sallad. Stjälkarna kan kokas och ätas som sparris. Plantan blir cirka 50 cm hög.**

Bilden är hämtad från Lid "Norsk og svensk flora" 1974.



2009

Årsmötet blev förutom ett "vanligt" årsmöte ett firande av Sockengillet 25 år! Västergötlands hembygdsförbunds Hans Menzing gratulerade med diplom samt höll föredrag. En tremannaorkester underhöll till kaffet och tårtan! I augusti ordnade Gillet Barnfotografering för tredje gången med 15 barn. Vid den traditionella Trettondeottan invigdes en ny ambo (talarstol) i Pastoratsgården. I år var det tio år sedan Eva Sundberg kom med förslaget om en sockengran på Trekanten mitt i byn. Julgran liksom Knutsdans i januari är nu fasta aktiviteter för Gillet.

Den 21 december avled vår ordförande Bertil Andersson efter en kort tids sjukdom. Bertils bortgång var en stor förlust för oss alla. Bertil gjorde en stor insats för sin hembygd och hans arbete inom Gillet kommer att ha stor betydelse nu och i framtiden.

2010

Vid årsmötet i februari valdes Eivor Svensson till ny ordförande i Sockengillet. Vi höll en tyst minut för Bertil Andersson. Gillet avtalade med den nye ägaren till Skattegården, Anton Ljungström, att hyra magasinsbyggnaden på gården till vårt sockenmuseum. Till Folkrörelsearkivet har Gillet lämnat in almanackor från 1860-1999 samt majblommor från 1942 – 2010. Skebys gamla sockenbibliotek har överförts till Götene bibliotek. Gillet gjorde studiebesök på Stockagårdens tomatodling. Bröderna Lars och Gunnar Ljungström hade berättarkväll. Gillet har ansökt hos Trafikverket och fått beviljat att trafikskyltar "Skeby" sätts upp på väg 44.

2011

Gillet har satt upp informationsskyltar vid stensättningarna i Gömmet och vid Jättadansen. På "sockendagen" ordnade Filip Svensson och Roger Augustsson rundtur i socknen med balvagn och remmalag med Eivor och Gunnar K som guider. "Överbäcka rote" och "Nederbäcka rote" tävlade i dragkamp vid rast under rundturen.

2012

Årsmötet hade tre utställningar; "Verksamheten 2011", "Mejeriet" och "Förändringar i socknen". Den senare visade fotografier av gamla och nybyggda hus i socknen tagna av Eva Sundberg.

Styrelsen har beslutat att avveckla lantbruksdelen av museet p.g.a. utrymmesbrist. Privatpersoner och andra hembygdsföreningar har erbjudits att hämta det de önskar, vilket har varit mycket uppskattat. Eivor och Gunnar K visade och berättade om Kolerakyrkogården för besökande hembygdsföreningar från vår kommun.



Den 10 oktober avled vår ordförande Eivor Svensson hastigt. Vi saknar henne som vän och inspirationskälla. Styrelsen beslöt att göra allt för att Gillet ska fortleva och föra vidare Eivors engagemang för sin hembygd.

2013

Gunnar Karvik valdes till ny ordförande på årsmötet efter Eivor Svensson. Vi höll en tyst minut för Eivor Svensson. Mötet beslöt att ansöka om utträde ur Västergötlands Hembygdsförbund p.g.a. ekonomiska skäl. Hembygdsföreningarna i Götene kommun hade ett "Hembygdsrally", där bl.a. vårt museum besöktes av hembygdsvänner, som guidades runt av Gunnar K. Fam. Bertilsson skänkte en upphittad dansk kanonkula från 1556-års krig (Nordiska sjuårskriget). Vid Vårrundan besökte ett 75-tal personer Skeby kyrka, där Gillet guidade och ordnade förtäring. På sockendagen i juni åkte medlemmarna remmalag och balvagn till Oljefabriken för guidad tur. Gillet medarrangerade friluftsgudstjänst vid kyrkan, också det i juni. Gillet presenterade sin verksamhet vid projektet "Mot Nidaros" i Hangelösa kyrka. Folkrörelsearkivet firade ett-års jubileum i sina nya lokaler i Lidköping, Skeby sockengille hade tillfrågats om vi kunde medverka med miniatyrrätt och samtidigt berättade Gunnar K om vår verksamhet.

2014

Jan-Erik Björk föreläste på Årsmötet om släktforskning "Hitta dina rötter". I april infördes en ny aktivitet för Gillet, förutom städning i museet – skräpplockning i landsvägsdiken i socknen! Ytterligare en ny årlig aktivitet infördes; röjning på våra stensättningar i Gömmet och Jättadansen. Styrelsen besökte Folkrörelsens arkiv vid biblioteket i Lidköping. Gunnar K guidade vid kyrkogårdsvandring på Skeby kyrkogård. På Sockendagen i augusti deltog ett 80-tal deltagare i alla åldrar i "Broloppet" över broarna; Skeby bro, Trulsabron och Nolegårdsbron, i byn! Dessutom kunde man guidas i kyrkan och museet, tälja barkbåtar och rida ponny. Familjen Karvik firade 40 år i Skeby och bjöd på hamburgare, varm korv i sin trädgård, Kvällen avslutades med kräftskiva i Nolegården för 60 st. i alla åldrar.

2015

Eva Sundberg visade vår hemsida och avtackade föredragshållaren, Jacqueline Karvik, som pratade om sin livsresa "Från Florida till Skeby". Folkrörelsearkivet i Lidköping hade en utställning "Beredsskapsminnen" med inlånat mtrl från bl.a. Sockengillet. "Broloppet" genomfördes i år igen, kompletterat med pyssel vid Trulsabron, tipspromenad i museet, "barnfotografering", wokad mat i Karviks trädgård och som avslutning Kräftskiva i Storegårdens växthus!

Sockengillet sålde Skeby Guld på "Bondens marknad" i Husaby i september. Gunnar K guidade en kyrkohistorisk grupp i Skeby kyrka och på kyrkogården.

På styrelsens uppdrag har Gunnar K skrivit fortsättningen på "Gårdarnas historia" från Sockenboken för tiden 1985-2015. Den läggs in på Hemsidan i anslutning till "Gårdarnas historia".

2016

På årsmötet höll Per Söderlund föredrag om "Ett fattigt Nordkorea och ett rikt Sydkorea på samma halvö". Vi höll en tyst minut för Marianne Mellgren och Hans Konradsson. Malin Ljungström föreslog på ett styrelsemöte att vi skulle fira midsommar tillsammans i byn, "börjar vi tidigt ex klockan elva så inkräktar det inte på andra planerade festligheter." Sagt och gjort, på midsommaraftonens förmiddag samlades ett 60-tal danssugna på Trekanten, klädde stången (en f.d. julgran) med björkris och med blommor från Mästers (tack, Anna Kårebäck!), trädde dansen till Bengt Anderssons dragspelsmusik, för att sedan avsluta firandet med att Gillet bjöd på lätt lunch i Karviks trädgård. Festandet i byn fortsatte i augusti med kräftska för stora och små i Storegårdens växthus. Gillet sålde Skeby Guld på Bondens marknad i Husaby samt deltog i en samlingsutställning i Husaby hembygdsgård med anledning av hembygdsrörelsens 100-års jubileum. Vid en "Berättarkväll" i Husaby berättade Gunnar K om vårt Sockengille, liksom då vårt museum fick besök av hembygdsföreningarna i Götene kommun en kväll i september. Ännu en tradition introducerades i år; kransbindning/julpyssel i Hisingsgårdens magasin av Margareta Svensson! LRF, SNF och våra hembygdsföreningar i Götene kommun arrangerade föredragskväll med författaren Tore Hagman "Mulens marker" i Centrumhuset. Skeby Sockengille skrev ett nyttjandeavtal med familjen Eyton gällande hagen "Trekanten".

2017

Gunnar Ljungström berättade egna skolminnen från Skeby skola. Gunnar K berättade om Skeby skolas tillblivelse och om 1842 års Folkskolestadga, "en allmän, obligatorisk folkskola". Årsmötet hade även miniatyppställningar och "Eivors pärmar". Gunnar K uppvaktade Husaby hembygdsförening på dess 40 års dag med tal och blommor. Ett rekordstort antal midsommarfiranden (drygt 100) klädde och dansade kring stången!

2018

På årsmötet höll Matz Nilsson föredrag om "Stockens kvarn - en krönika från tre sekler" och berättade om den nya "Hangelösaboken". Anna och Staffan bjöd alla på fika och skidåkning i fina spår vid Hisingsgården. Vi åt kräftor i Storegårdens växthus, återigen inbjudna av Skeby JUF och Skeby sockengille.

Ännu en skördemarknad, "Bondens marknad" i Husaby. På Mikaelidagen (Vår kyrkas skyddshelgon) bjöd Hanna och Gillet på äpplekaka och vaniljsås med kaffe efter gudstjänsten. Malin och Anders bjöd in till skridskoåkning på Skattegårdens damm och korvgrillning.

2019

Ambulanssjuusköterskan Anna-Lena Johansson berättade om och demonstrerade Hjärt-Lung-Räddning på årsmötet. Gunilla Bjurek-Borg, som varit Gillets kassör i 34 år, avtackades. Gunilla har gjort en fantastisk insats för sockengillet och hembygden! Gillet deltog i en samlingsutställning med Götenes hembygdsföreningar i Centrumhuset. Gillet gjorde ett mycket uppskattat studiebesök i Oljefabriken. Tanken var att fortsätta utflykten på cykel till sjön, men ett kraftigt regnoväder satte stopp för det. Gillet bjöds in till Husaby för att lyssna på föredrag om torpinventering. Efter precis 30 års samarbete mellan Kyrkan och Gillet blev det ingen gemensam gudstjänst på Trettondagen, då schemaläggningen av gudstjänsterna ändrats. Även friluftsgudstjänsterna upphörde i år. Detta år var det tjugonde vi tände vår julgran, men nu var det ingen gran utan en illuminerad flaggstång! Det blev svårt att hitta lämpliga granar, så Elsie Ljungström föreslog att vi skulle sätta upp en flaggstång och sätta i en ljusslinga vid juletid. Ingemar Eyton hade en extra flaggstång, som han tyckte lika gärna kunde stå på Trekanten ”-det är ju fortfarande min mark!” Gillet ordnade flytten av flaggstången.

2020

På årsmötet berättade Gunnar K om ”Skebynotiserna” i allmänhet och notis n:r 13 ”Festplatser i bygden” i synnerhet. Vi höll en tyst minut för Mats Theodorsson som avled förra året. Mötet beslöt att höja medlemsavgiften till 75kr/pers. och 150 kr/familj. Detta år går till historien, som året då coronapandemin drabbade världen, hela samhällen stängdes (inte helt i Sverige), människor blev sjuka, många blev mycket sjuka, många dog, många blev arbetslösa, en del jobbade hemifrån. Föreningslivet ställdes in, så ock för Skeby sockengille.

Vårrundan, som vi planerade i januari att vara med i, ställdes in. Skräpplockningen genomförde vi. Inget midsommarfirande, förutom tre barnfamiljer, som fikade och klädde midsommarstången med blommor från Mästers, men ingen dans och sång. Rövning vid stensättningarna gjordes av ordf. ensam. Gillet bjöds in till kyrkogården – avstånd! - för att inviga askgravplatser. Ingen sockendag, inget julpysse, igen utflykt, ingen knutsdans.....

2021

Även detta år präglades av pandemin. Årsmötet hölls i augusti (!) i Karviks uterum med öppnade glasväggar och stort avstånd mellan deltagarna. Vi höll en tyst minut för Bengt Andersson som avled i våras. Skräpplockningen genomfördes under två dagar med totalt fem deltagare. Rövning och julgranständning genomfördes, men inte julpysse och knutsdans.

Den viktigaste aktiviteten detta arbetsår blev att styrelsen ansökte om kommunala "Landsbygdspengen" för att uppföra ett vindskydd på skebyåsen. Av de 11 inskickad ansökningarna beviljades 4. Skeby sockengille var en av de fyra antagna, vilket innebar 20.300 kr!

2022

Nu kunde de vanliga aktiviteterna i stort sett genomföras, som årsmöte, skräpplock, midsommarfirande, röjning vid stensättningarna, julgransinvigning, julpyssel och knutsdans. Vid Vårrundan firade Skeby Gårdars rapsoljefabrik 10 år. Medlemmarna i Skeby sockengille hjälpte till med att servera fika och sköta försäljningen av fabriksprodukter. Som tack för hjälpen erhöll Gillet ett mycket generöst bidrag till föreningens kassa! Den 21 augusti invigde kommunalrådet Susanne Andersson Gillets Vindskydd på skebyåsen! Vindskyddet hade byggts och utrustats under sensommaren av våra medlemmar under ledning av Staffan Lindblom.

2023

"Paradiset på berget" var platsen för vårt årsmöte där ägaren Helena berättade om sin verksamhet. En ny aktivitet infördes detta år; plockning av den invasiva växten "Jättebalsamin". Den har fått stor spridning utefter skebybäcken och kväver all annan växtlighet. Tio fyllda platsäckar med växtdelar kördes till Återvinningscentralen för destruktion. Förutom de vanliga årliga aktiviteterna firade gillet sitt Vindskydd med en 1-års fest med grillning av korv och pinnbröd, tipspromenad och lekar. Efter ett möte med Centerpartiet i samband med ett föreningsmöte i Källby framförde Gillet ett önskemål att kommunen tar över skötseln av stensättningen Jättadansen. Det visade sig senare att kommunen accepterade detta och under sommaren och hösten genomfördes en stor uppsnygning av området. Lyckligtvis står fortfarande Skeby sockengilles informationstavla mitt i den största domarringen!

2024

I år firar Skeby sockengille 40 år!

Årets första aktivitet var som vanligt årsmötet, som hölls i bagarstugan på Nolegården. Eva och Göran Sundberg höll ett mycket uppskattat föredrag med bilder om historien, förändringen och utvecklingen av sin gård, Nolegården.

Vi höll en tyst minut för Jörgen Pettersson. Året är ännu ej över när detta skrives, men skräpplockning, upptagning av jättebalsamin och firande av midsommar har gjorts, när vi nu firar vårt Sockengille, som funnits i 40 år och förhoppningsvis fortsätter att finnas till för och med innevånarna i Skeby!